

Vraag het aan Morya



Hou het haalbaar

“Als je liefdevol bent dan ga je nooit een te grote opdracht geven aan de ander, nooit een te grote eis stellen aan de ander, maar altijd op een positieve manier de dingen aanreiken die de ander dan ook kan vinden als hij dat nodig heeft of als zij dat nodig heeft.

Liefde is positief, bezit een enorme kracht van invoelen, van inleven en kan de dingen doseren, kan dus heel juist de maat aangeven, kan duidelijk zeggen: “Dit is haalbaar, het andere nog niet.”

Wees dan ook altijd voorzichtig met jezelf dat je geen te grote opdrachten geeft aan jezelf, ook niet op de weg van spiritualiteit. Denk niet van jezelf: ‘ik zou daar al moeten zijn’, terwijl je eigenlijk hier staat.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van verinnerlijking’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 142

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


